

Hej!

Nu slår vi ut läsåret 2017/2018 och tar en välbehövlig vila inför nästa läsår. Sommarhatten ligger i startläge tillsammans med en trave böcker som ska läsas.

Jag hoppas att du är nöjd med din arbetsinsats och att du som fått betyg känner att resultatet blev som du tänkt dig. Känner du att du kan bättre ska vi hjälpas åt, du och vi, så att du når dina mål.

Det är kul att lära sig nya saker. Ibland går det lätt som en plätt och ibland krävs det lång tid och mycket träning och repetition för att nå målet. Det gäller att vara envis. Att läsa texter varje dag är en mycket bra träning för att skolarbetet ska gå lättare.

I torsdags fick jag, tack vare pappa Anders Jansson, möjligheten att få göra prao på Vattenfall. Vid 63-års ålder gick en av mina pojkdrömmar i uppfyllelse: att få klättra med ett par stolpskor upp för en kraftledningsstolpe. Det gick men jag inser att om jag ska bli någon att räkna med i stolpklättring kommer det att krävas många timmars träning. Tack Anders för en dag då jag fick lära mig många nya saker.

I måndags hade vi stor avslutningsmiddag för årets avgångsnior. Då fick jag en chans att visa olika "silly walks", mycket på skämt men även lite allvar. När ni nior nu kliver upp på nästa steg på livets steg får ni känna er för vilken gångart ni vill prova: skritt, trav eller galopp. Ni kanske vill testa alla tre eller rent av köra lite passgång. Känn efter vad som känns bäst för dig. Gör gärna lite "silly walks" ibland, för lite galenskap gör livet lättare. Se till att du också har roligt, men då inte på någon annans bekostnad. Stanna upp ibland. Glöm mobilen hemma och betrakta de små vackra och förunderliga ting som omger oss. Färger, dofter, vindarnas sus, vågornas skvalpande, bin och humlors surr och fåglars sång.

Plasten som vi omger oss med håller bokstavligen på att dränka oss. Haven fylls i rasande fart med platsopor. Kan vi, du och jag, göra något åt det? Jag tror det. Kan vi alla tumma på att vi varje gång vi går till stranden plockar upp minst tre "plastskräp" och tar med oss det hem och lägger det i plaståtervinningen?

**Vi måste tänka på att naturen alltid klarar sig utan oss människor men vi klarar oss inte utan naturen.**

Vi har även i år genomfört våra återkommande resor, till fjällen och till Tyskland och Polen. Resor som syftar till att vi ska lära oss om vår ursprungsbefolkning samerna och om nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten. Samerna kämpar än idag för sin existens och för sitt renbetesland som hela tiden hotas av gruvsdrift och vindkraftsparker.

I slutet av 1800 – talet kämpade nordamerikas apacher för sin överlevnad. De tvingades att lämna sina bomarker och deporterades i fullpackade boskapsvagnar, utan toalett och vatten att dricka, till Floridas malariatrakter. 50 år senare började nazisterna i Tyskland att deportera judar, romer, jehovasvittnen, homosexuella och politiska motståndare till förintelslägren. Ni nior har nu med egna ögon sett vad som kan hända om vi börjar att dela upp oss i "vi och dom" och låter tankar om att vissa är bättre än andra få fäste. Jag uppmanade er, när vi stod samlade tillsammans i Birkenau, att om detta må ni berätta för alla ni träffar på livets stig och för era barn och för era barnbarn. Tack för att jag fick vara med er på denna resa, den sjuttonde i ordningen.

Vi har även varit i Indien. Till vår vänskola Vikhe Patil Memorial School i Pune åkte vi, fem elever och tre personal tillsammans med kvinnojouren Liljan som hjälpt oss att finansiera resan. En lång och spännande resa till ett spännande land. Nästa läsår får vi besök av våra indiska vänner.

Veckan som gått har vi lärt oss mer om vår hembygd. Vi har cyklat runt i vår kommun och besökt Gävle och Uppsala. Jag vill ge en eloge till våra femmor som höll en fantastisk cykelordning, som pärlor på ett pärlband, när vi upptäckte Älvkarleby. Det var också mycket inspirerande att ta våra åttor på tur i Skutskärs historia före och under den industriella revolutionen. Åttorna är duktiga lyssnare men något sämre cyklister än femmorna, liknade mer alla pärlor på en gång, gärna på bakhjulet, huller om buller i en pärlburk.

Jag vill tacka er elever, er föräldrar och vår fantastiska personal för en härlig arbetsinsats under läsåret. Mycket svett och mycket kärlek.

Gå nu ut i sommaren, läs en bok, plocka skräp, knäpp cykelhjälm, använd flytvästen, säg något snällt till en vän, rädda en humla från att drunkna i vattentunnan. Ha det bra och pussa en häst så ses vi till hösten igen.

Nu sätter jag på mig sommarhatten.

Rektor Johan